

DE HOTSPOTS VAN Leiden

De sleutelstad van Nederland! Zo wordt Leiden ook wel genoemd, verwijzend naar het stadswapen. Leiden staat bekend om zijn rijke geschiedenis met monumentale panden en mooie grachten, maar Leiden is vooral ook een gezellige stad! Er is altijd wat te doen en je kunt hier heerlijk shoppen, eten en drinken. Wij nemen je mee langs de leukste plekken van Leiden en de hotspots die je absoluut niet mag missen als je een dagje deze stad bezoekt!



De Waag

In Leiden zijn genoeg bijzonder plekken. In de Waag zit tegenwoordig een restaurant, maar dit monumentale pand was oorspronkelijk de plaats waar goederen werden gecontroleerd wanneer ze Leiden binnen kwamen. Inmiddels is de Waag het café waar echte Leidenaren de dag beginnen met een koffie en afsluiten met een biertje! Bovendien kun je in dit prachtige pand heerlijk lunchen of avondeten.

Aalmarkt 21, 2311 EC Leiden



Rapenburg

Wie Leiden bezoekt, kan niet om het Rapenburg heen! Al in de zeventiende eeuw werd het Rapenburg de mooiste gracht van Europa genoemd. Het is dan ook de bekendste gracht van Leiden en er bevinden zich veel bijzondere panden. Zowel het Academiegebouw, het Rijksmuseum van Oudheden als de Hortus Botanicus zijn gevestigd aan deze gracht. Van de filosoof Descartes tot prinses Beatrix, diverse bekende personen hebben aan deze gracht gewoond. Waar de naam van de gracht vandaan komt, is helaas onbekend.

Het Rapenburg loopt van de kruising Breestraat/Noordeinde tot de Doezastraat



Barrera

Op één van de mooiste plekjes in Leiden ligt tegenover het Academiegebouw café Barrera. Sinds 1968 is dit dé plek om te borrelen. In de zomer is er een groot terras en 's winters verandert dit café in een gezellige kroeg. De Soldaat van Oranje woonde hier tijdens de oorlog en later werden hier de opnames gemaakt voor de gelijknamige film. Een bijzondere plek dus!

Rapenburg 56, 2311 EX Leiden



Hortus Botanicus

Begonnen als kruidentuin in 1587 is de Hortus Botanicus in Leiden inmiddels de oudste Botanische tuin van Nederland. De tuin is van begin af aan toegankelijk geweest voor het publiek, wat vooral vroeger heel bijzonder was! Dit jaar hielden we onze fotoshoot op deze schitterende plek en mochten we in de kassen en Oranjerie onze zomercollectie fotograferen. Voor iedereen die van natuur en bijzondere planten houdt, is de Hortus een absolute aanrader.

Rapenburg 73, 2311 GJ Leiden

Dungelmann Leiden

Midden in het centrum van Leiden vind je tussen de Vismarkt en de Breestraat 'Paanakker & Co by Dungelmann'. Het winkelgebied in het centrum van Leiden staat bekend om zijn afwisseling tussen grote, commerciële winkels en exclusieve, kleine boetiekjes. In onze winkel vind je ieder seizoen een ruim assortiment dames- en herenschoenen. Ook voor accessoires, zoals riemen en tassen kan je bij ons terecht. Het team staat altijd voor je klaar om je een passend advies te geven!

Maarsmansteeg 12, 2311 EE LEIDEN



Shop 'till you drop!

Wie houdt van shoppen, kan in Leiden zijn hart op halen. De bekende, commerciële winkels zitten in de Haarlemmerstraat en Breestraat. Houd je van kleine boetiekjes, ga dan de zijstraatjes in rond de Burcht of de Pieterskerk. Ook in de Doezastraat tref je wat exclusievere winkeltjes en speciaalzaken. Er is in Leiden voor ieder wat wils! De stad kan door alle kleine steegjes en straatjes wat onoverzichtelijk lijken, maar dit is juist de charme van Leiden! Duik dus vooral alle steegjes in en ga heerlijk struinen.



De Morspoort

In Leiden kan je nog een echte stadspoort zien! Leiden had ooit acht poorten, maar nu zijn het er nog twee. Eentje daarvan is de Morspoort die in 1669 werd gebouwd. Oorspronkelijk was de poort een gevangenis, maar inmiddels is het gebouw een rijksmonument. Vooral de koepel maakt deze poort zo bijzonder, want dankzij zijn achtkantige koepel is de Morspoort een opvallende verschijning. Samen met de brug die ervoor ligt, vormt de poort een schitterende toegang tot het oude centrum van de stad.

Morssingel, 2312 AC Leiden

De Klare Lijn

Iedereen die van mooie woonaccessoires houdt moet zeker even naar binnen stappen bij De Klare Lijn. Of je nu op zoek bent naar een bijzondere lamp of een gave stoel, in deze winkel hebben ze heel veel spulletjes waar je heel hebbertig van wordt! De Klare Lijn heeft twee winkels in Leiden, waar in een huiselijke setting de mooiste en leukste woonaccessoires worden verkocht. Het vriendelijke personeel vertelt je graag meer over de ontwerpers en de mogelijkheden.

Hooigracht 26 en Nieuwstraat 1 in Leiden



Café Olivier

Niet typisch Leids, maar wel ontzettend leuk. Voor iedereen die wel van een biertje houdt, is Belgisch Biercafé Olivier een aanrader. Het café is gevestigd in het voormalige St. Elisabeth ziekenhuis dat dateert uit 1892 en is gebouwd in neogotische stijl. Het ziekenhuis had een binnentuin, die nu als terras fungeert. Veel Leidenaren koesteren deze plek omdat ze er geboren zijn. Dit bijzondere verhaal maakt dit café nog meer de moeite waard. Bovendien is er een uitgebreide bierkaart met vers getapte Belgische pintjes en zijn er heerlijke speciaal bieren uit de fles!

Hooigracht 23, 2312 KM Leiden



De Burcht

De Burcht van Leiden is één van de oudste nog bestaande burchten van Nederland en een archeologisch rijksmonument. Het precieze bouwjaar is onbekend, maar de historie ervan gaat terug naar de middeleeuwen. Het bouwwerk bevindt zich midden in het centrum en staat op een kunstmatige heuvel. Hier zie je de stad van een heel andere kant en heb je een schitterend uitzicht!

Van der Sterrepad, 2311 EH Leiden



Katwijk

Wil je na je dagje Leiden even lekker uitwaaien? Ga dan naar Katwijk! Deze leuke strandplaats ligt tegen Leiden aan en ook hier kun je leuk shoppen en heb je een aantal exclusieve boetiekjes. Eén van onze favoriete winkels is de Beach Boetiek, waar ze allemaal verschillende kledingmerken verkopen, waaronder Bandolera. Heb je al genoeg gewinkeld in Leiden? Strijk dan neer in één van de leuke tentjes op de boulevard en geniet van het prachtige uitzicht op zee.