

IN GESPREK MET DE GOEDLACHSE PRESENTATRICE



Loretta Schrijver presenteert sinds 2010 het ochtendmagazine Koffietijd op RTL4. Ze verwierf eerder grote bekendheid als presentatrice van het RTL nieuws en daarnaast kennen veel mensen haar als dierenvriend. Bij haar drukke werkzaamheden is Loretta zich altijd bewust van haar verschijning. De goedlachse presentatrice is dol op merken die mooi afkleden en lange laarzen. We spreken Loretta over haar werk, mode en natuurlijk haar favoriete schoenen!

Loretta, je hebt veel verschillende werkzaamheden gedaan, wat vond je het allerleukst om te doen en waarom?

"Ik vind Koffietijd het allerleukst om te doen! Ik doe het alweer zes jaar, dat zegt eigenlijk wel genoeg. Het wordt gemaakt met een vast team, wat fijn en vertrouwd voelt. Daarnaast wordt het opgenomen op de mooiste werkplek en is het elke dag anders. Alles komt aan bod: van feestelijke onderwerpen tot verdrietige onderwerpen. Zo breed als de maatschappij is, zo breed is Koffietijd!"

Hoe kijk je terug op je periode bij het nieuws?

"Die periode wil ik absoluut niet te kort doen, want dat vond ik destijds een hele eer. Ik had niks liever willen doen, maar het was wel veel van hetzelfde. Dat was ook de reden dat ik daar ben gestopt. Bij het nieuws leef je toch in de waan van de dag en de maatschappij is zoveel breder. Dat kan ik nu laten zien bij Koffietijd. Er is natuurlijk een redactieteam, maar naar de wensen en suggesties van de presentatoren wordt ook geluisterd. Het is absoluut een gezamenlijk product en dat maakt het zo ontzettend leuk!"

**"VROEGER WILDE IK
ACTRICE WORDEN."**

Was het altijd al je droom om te gaan presenteren?

"Nee, vroeger wilde ik actrice worden. Lezen en teksten hadden wel altijd al mijn fascinatie. Daarom heb ik ervoor gekozen om de journalistiek in te gaan. Ik ben begonnen bij de radio en daar heb ik de kans gekregen om mezelf te ontwikkelen. Uiteindelijk ben ik op TV beland, maar dat was geen voor opgezet plan. Ik heb ook wel nagedacht over de opleiding tot dierenarts, maar dat kon niet want ik heb een alfa opleiding gedaan. Maar achteraf is het goed: dieren zijn zo belangrijk voor mij, daar had ik mijn brood niet mee willen verdienen. Dieren zijn echt mijn grote liefde."

Speelt je liefde voor dieren nog een rol in de keuzes die je maakt?

"Absoluut! Ik verfoei bont in welke vorm dan ook. Dat komt er bij mij absoluut niet in! Daarnaast maak ik hele bewuste keuzes op het gebied van make-up. Ik draag wel leren schoenen, maar het voordeel hiervan is dat die jaren meegaan. Dat weegt dan weer op tegen plastic schoenen die je vaak snel weggooit. Dat is ook niet goed voor het milieu. De meeste schoenen die ik koop zijn dan ook tijdloos en niet trendgevoelig."

Heb je een styliste die je hierbij helpt?

"Jazeker, zij komt één keer in de anderhalve maand langs met allerlei rekken en dan zijn we een hele middag bezig. Ik heb geen gemakkelijk figuur en ben toch wel ijdel. Ik wil er zo slank mogelijk uitzien en er valt veel te verhullen. Schoenen spelen daarbij een grote rol. Het maakt nog al uit of je een platte

schoen of een hoge hak onder een outfit draagt. Ik ben gek op laarzen, bij mijn benen vind ik dat mooier staan. Ik ben best flink, maar heb wel heel dunne enkels, dat is niet helemaal in harmonie met elkaar. Hoe gek het ook klinkt, door een lange laars lijk ik toch echt slanker. Ook de panty maakt uit. Het luistert allemaal ontzettend nauw!"

Je bent dus een echte schoenenliefhebber?

"Ja, ik ben echt stapelgek op schoenen! Het liefst heb ik schoenen in allerlei mogelijke kleuren, zodat ik altijd genoeg keus heb. Gister was ik toevallig mijn kledingkast aan het opruimen en toen kwam ik een paar prachtige enkellaarsjes van jullie tegen. Die heb ik afgelopen seizoen niet eens aangehad en ik dacht: oh, wat zonde! Dus ik heb ze gelijk uit de kast gepakt en die gaan gewoon weer mee in de roulatie! Ik ben niet zo van één seizoen dragen en weg. Nee, daarvoor zijn de meeste schoenen mij echt te dierbaar. Ik heb zelfs nog Dungelmann laarzen van zeven jaar terug in mijn kast staan!"

Kom je vaak bij ons shoppen?

"Ik kom twee keer per jaar bij jullie in de winkel in Hilversum en ga altijd met vier of vijf paar weg. Toch denk ik dat ik behoudend ben, want ik koop nooit iets voor bij maar één jurkje en meestal neutrale kleuren. Maar af en toe is het leuk om iets anders te proberen. Zo wilde ik een paar jaar geleden eigenlijk beige schoenen kopen, toen de verkoopster oranje pumps pakte. Ik dacht toen heel ouderwets: ik heb niks met oranje! Ik trok ze toch aan en het stond zo ontzettend leuk. Oranje is hartstikke mooi onder een bruin of zwart jurkje, dat staat juist enig! Uiteindelijk heb ik die pumps veel gedragen."

**"DE MEESTE SCHOENEN DIE IK
KOOP ZIJN TIJDLOOS EN NIET
TRENDGEVOELIG."**

Hoe zou je jouw kledingstijl omschrijven?

"Tja, ik denk dat ik een beetje behoudend ben. Nee, dat klinkt te klassiek. Maar ik ben niet hysterisch of van doe-maar-lekker-gek! Die oranje pumps waar ik het net over had, heb ik trouwens in allerlei kleuren. Dat zijn echt mijn favoriete schoenen. Ik heb daar zelfs een keer een 1 april-grap mee uitgehaald. Toen had ik links en rechts een andere kleur aangetrokken. Mensen zeiden de hele dag: 'Hé, je hebt twee verschillende schoenen aan!' En dan zei ik: '1 april!', haha!"

Sinds kort heb je een tatoeage! Smaakt dit naar meer?

"Ik heb inmiddels wel geleerd: zeg nooit, nooit. Maar wat betreft die tatoeage, je ziet hem eigenlijk niet, want hij zit onder mijn armbanden! Maar dat is precies goed. Ik heb hem van mijn collega's van Koffietijd gekregen en het is fijn om zo iets dichtbij me te dragen. Zo is de cirkel weer rond en draag ik die lieve collega's altijd bij me!"

Wat betreft je carrière, heb je nog ambities of wil je juist gaan afbouwen?

"Ik heb nooit ambities gehad. Voor mij geldt dat ik het leven altijd zo heb geleefd als het zich aandient. Ik plan dus ook niet. Zolang ik iets met plezier doe, blijf ik het doen. Afbouwen is dus niet aan de orde!"



Dungelmann
Art: 49395
€ 119,95