



Klassieke espadrilles met een moderne twist

In de zomer is een paar espadrilles onmisbaar. De eerste exemplaren werden in de veertiende eeuw gemaakt en komen oorspronkelijk uit de Catalaanse Pyreneeën. De espadrille is een echt Spaans product. Het merk Gaimo maakt sinds 1978 espadrilles en is gevestigd in de Spaanse streek Rioja, vlakbij Bilbao. Hier worden oude tradities met nieuwe technieken gecombineerd om tot de ultieme espadrille te komen. Het bedrijf is opgericht door José Luis Iturriaga en inmiddels is het bedrijf overgenomen door zijn vier dochters. We spreken Esmeralda, de oudste dochter van José. Zij ontwerpt ieder seizoen de nieuwe collectie en heeft hiermee een belangrijke taak binnen het familiebedrijf.

Esmeralda, sinds wanneer werk jij officieel in het bedrijf?

"Ik ben natuurlijk opgegroeid met het bedrijf, omdat mijn vader het heeft opgericht. Maar sinds 18 jaar ben ik officieel in dienst en verantwoordelijk voor de designs van onze schoenen. Ik heb, voor ik in ons familiebedrijf kwam werken, Shoe Design in Londen gestudeerd en daarna ook een aantal jaar in Engeland gewerkt. Inmiddels sta ik met mijn zussen aan het roer van Gaimo, allemaal hebben we een andere afdeling onder onze hoede genomen. Alicia leidt de financiële afdeling, Fatima doet de verkoop en Lara, mijn jongste zusje, de marketing."

Waar haal jij je inspiratie vandaan? "Ik haal mijn

inspiratie overal vandaan, maar ik word vooral geïnspireerd door natuurlijke materialen en kleuren. Dit kun je ook duidelijk terugzien in onze schoenen. Voor mijn laatste collectie heb ik mij laten inspireren door Marokko. De kleuren en materialen die je in dit land ziet, heb ik gebruikt als uitgangspunt. Dit combineer ik altijd met elementen van de klassieke espadrilles, dit zorgt ervoor dat elke collectie anders is, maar toch herkenbaar."



Hoe vind je het om espadrilles te ontwerpen?

"Bij dit type schoen kan je verschillende materialen gebruiken die voor andere schoenen misschien niet zo geschikt zouden zijn. Je kan stoffen gebruiken zoals linnen, zijde en los gaan met gekke prints. Het ontwerpen van espadrilles is gewoon leuk! Je kan met een espadrille alle kanten op. Zo hebben we casual modellen, maar ook varianten op hoge sleehakken. Daarnaast kan je elementen toevoegen zoals een lint of franjes. Dit maakt een espadrille wel anders dan andere schoenen."

Voor wat voor type vrouw maakt Gaimo schoenen?

"Voor de vrouw die houdt van comfort en kwaliteit. We staan bekend om onze espadrilles, maar daarnaast maken we ook andere type schoenen en hierbij is het uitgangspunt hetzelfde. De pasvorm moet perfect zijn, zelfs als de schoenen hoge hakken hebben. Het is leuk om te zien dat jonge generaties dit ook zo belangrijk vinden. Misschien komt het omdat jongeren tegenwoordig zoveel reizen. Wie veel onderweg is, wil gewoon dat schoenen lekker zitten."

**"JE KAN MET
EEN ESPADRILLE
ALLE KANTEN OP"**

Gaimo



Hoe is het om in een familiebedrijf te werken?

"Op kantoor zijn we heel gedreven, maar wanneer we niet aan het werk zijn, proberen we het niet teveel over Gaimo te hebben. Als we wel op kantoor zijn kunnen de gemoederen soms hoog oplopen, want we zijn allemaal ambitieus. Dat hebben we van onze vader, want ook hij loopt hier nog elke dag rond en geeft nog altijd zijn mening. Een sterke persoonlijkheid brengt je ver, maar af en toe kan het lastig zijn dat we allemaal zo'n sterke mening hebben, haha."

Waar ben je trots op?

"Onze schoenen worden voor het grootste deel nog met de hand gemaakt, een ambacht wat onze mensen als geen ander onder de knie hebben. Dit zie je terug in onze schoenen en maakt onze espadrilles zo speciaal. Daarnaast zijn we heel kritisch op de stoffen en leersoorten die we uitzoeken, zo proberen we alleen met natuurlijke stoffen te werken en zorgen we ervoor dat onze leersoorten op verantwoorde wijze gelooid zijn. Een paar seizoenen terug hebben we onze materialen gehaald bij een speciaal project uit Bangladesh om bij te dragen aan de lokale economie. We zijn maatschappelijk bewust en willen ook op die manier ondernemen."

In welke landen lopen mensen op Gaimo schoenen?

"Het grootste deel van onze schoenen gaat naar het buitenland. Het land waar de meeste Gaimo espadrilles heengaan is Japan, daar zijn ze helemaal weg van onze collectie. Niet alleen door onze designs, maar het feit dat ze op ambachtelijke wijze worden geproduceerd, wordt daar enorm gewaardeerd. Ieder jaar gaan onze beste mensen dan ook naar Japan om op tentoonstellingen onze werkwijze te showen en dat krijgt altijd veel aandacht. Maar natuurlijk gaat onze collectie ook naar Nederland, waardoor jullie klanten ook met plezier op Gaimo espadrilles kunnen lopen!"

"DE PASVORM MOET GEWOON PERFECT ZIJN"

Gaimo

